



VRIJESCHOOL AMSTERDAM WEST

12 februari '21

Lieve ouders,

Vasteloavond!

In mijn jeugd een feest dat eigenlijk al op 11 november 'de elfde van de elfde' werd aangekondigd met de verkiezing van de Prins van ons dorp en het motto van het jaar.

Vanaf januari waren er vele feesten zoals het 'ouwt wieverbal' en het 'leedjeskonkoer', waar het vasteloavesleedje, het carnavalsliedje, van dat jaar werd gekozen en geleerd door het hele dorp.

De drie vasteloavond-dagen zelf werden gevuld met een fantastisch grote optocht, nonnevotten eten, appelesiene sjmiete en veel zingen en dansen onder muzikale begeleiding van zaate hermeniekes.

En intussen dronken we bier, veel bier...

Enige jaren geleden hebben mijn man ik een poging gewaagd onze kinderen iets van de feestvreugde van het Limburgse Vasteloaved mee te geven door drie dagen lang bij mijn ouders te gaan logeren om zodoende volop te kunnen beleven hoe dit volksfeest gevierd wordt. Dit werd geen succes.

Onze kinderen, geboren in Amsterdam en opgegroeid in Overveen/ Haarlem vonden de situatie die ze aantreffen vreemd en zo overweldigend dat ze de tweede dag al klaar waren met deze beleving en alleen nog bij oma thuis nonnevotten wensten te eten.

Alaaf!

Esther Kitzen
Scholleider VSAW

Agenda

18 feb Carnaval; lange dag voor de onderbouw
19 feb planningsdag; kinderen vrij
20 feb t/m 28 feb: Voorjaarsvakantie
4 mrt: Algemene ouderavond

Praktische zaken

Absenties: stuur iedere dag van afwezigheid 's ochtends voor 8.30 een bericht naar absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl vermeld de naam van uw kind, de klas en de reden van afmelding.

Contact:

Directie & IB: directie@vsaw.nl
Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl
Administratie: administratie@ggsroeske.nl
Vragen of aan- afmelden noodopvang:
directie@vsaw.nl



VRIJESCHOOL AMSTERDAM WEST

Carnaval

Binnen de Christelijke/ Katholieke traditie heeft het carnavalsfeest een plek voor het begin van de vastentijd. Op Aswoensdag start officieel een periode van 40 dagen vasten voor het Paasfeest. De avond voor Aswoensdag wordt Vastenavond genoemd en oorspronkelijk was dat ook de enige dag waarop carnaval werd gevierd; later heeft het feest zich steeds verder uitgebreid. Officieel duurt het drie dagen, maar zoals ik in mijn inleidend stukje schreef worden er in het zuiden van Nederland al vanaf 11 november carnavalsactiviteiten georganiseerd. Het woord Carnaval komt van het Italiaanse *carne levare*: het “wegnemen van het vlees”- een manier dus om het vasten aan te duiden. Geen wonder dat carnaval altijd een eetfeest is geweest- nog even goed schransen voordat je de broekriem ging aanhalen!

Toch stamt het carnaval al uit voorchristelijke tijden. Mensen wilden de kwetsbare, ontwakende natuur beschermen tegen boze geesten. Daarom zetten zij afschrikwekkende maskers op en trokken bijpassende kleren aan. Veel kabaal makend met pannen, koebellen en andere geschikte spullen trokken ze gezamenlijk door hun velden.

Je zou het carnavalsfeest ook kunnen zien als een omkeringsritueel: maatschappelijke rollen worden omgedraaid en normen over wenselijk gedrag worden even losgelaten. De machthebbers worden in het ootje genomen. Dit zie je terug in de optochten in het zuiden van het land.

Op school verbinden we dit feest aan onze vertelstof. Jullie ontvangen van de leerkracht een mail waarin deze verbinding gemaakt wordt en waarin de praktische invulling met jullie wordt gedeeld.

Het brengen

Wat is het lastig om met name in de ochtend een goede modus te vinden waarbij we veilige afstand tot elkaar kunnen houden en waarbij je toch op een fijne manier afscheid kunt nemen van je kind waarna de schooldag kan worden ingeluid.

Het zelfstandig naar binnen gaan van onze eerste, tweede en derde klassers gaat goed. We vragen jullie wel om ook te letten op de begintijd. Graag starten we de schooldag om 8.30 uur en wanneer daarna telkens nog kinderen binnenkomen dan werkt dat storend.

Het brengen van de kleuters is een lastige. Bij het schrijven van deze brief is het nog niet mogelijk geweest om met alle kleuterleerkrachten tezamen goed af te stemmen hoe we komende week willen vormgeven op dit vlak. We weten wel dat de wijze waarop we afgelopen dagen het brengen organiseerden voor ons niet goed werkte.

We doen een nieuwe poging en we delen deze vorm zondagavond met de kleuterouders via mail en app! Wordt vervolgd dus!

Het ophalen

Graag wachten ouders op het plein tot de leerkracht met haar klas daar naartoe komt.



VRIJESCHOOL AMSTERDAM WEST

Algemene ouderavond

Verheugd kan ik meedelen dat we op 4 maart online een ouderavond zullen organiseren voor alle ouders van onze school!

De uitnodiging hiervoor volgt.

Deze ouderavond zal een algemeen karakter hebben. Linda vd Pas en Esther Kitzen vertellen over de achtergronden van ons vrijeschoolonderwijs.

De avond zal niet op zichzelf staan. Onze bedoeling is om aansluitend avonden te organiseren met telkens een thema waarin we iets uit dit algemene deel verder uitdiepen. Deze thema-avonden zullen divers zijn in de vorm; bijvoorbeeld interactief, waarin we met elkaar in gesprek gaan of een lezing van een expert op een bepaald vlak of de avond heeft het karakter van een workshop waarin we zelf aan de slag gaan.

Van harte hoop ik dat het spoedig mogelijk wordt ouders weer op school uit te nodigen voor een dergelijke inspirerende avond!

Eerste Nassaustraat

In de nieuwsbrief van volgende week zal ik een update geven van de situatie aldaar.

Intussen is er vanuit het team een projectgroepje gevormd die zich gaat buigen over de verhuizing die vlak voor de zomervakantie zal plaatsvinden.

Ook over de projectgroep volgende week meer.