

VRIJESCHOOL AMSTERDAM WEST



Overveen, 27 maart 2022

Lieve ouders,

Het is nu wel echt lente geworden.

Overall zie je bloeiende narcissen, krokusjes en tulpen. In onze straat staan veel magnolia's en nu ze in bloei staan is dit een prachtig gezicht.

De zon neemt in kracht toe en de dagen worden zichtbaar langer.

Hoe vreugdevol spelen de kinderen in deze tijd in onze binnentuin!

Toch kan nog niet iedereen genieten van deze prille lente. Veel collega's zijn ziek geworden. Sommigen testten positief op Covid en moesten in quarantaine en anderen werden ziek van een ander virus.

In de afgelopen week lukte het veelal de klassen, waarvan de leerkracht ziek werd, op te vangen op school. Waar het niet lukte moest ik wederom een beroep op jullie als ouders doen. Ik dank jullie hartelijk voor de medewerking die we ontvingen!

Geniet van een mooie zondag!

Esther

Agenda

Vrijdag 8 april: Palmpasen

Donderdag 14 april: Paasfeest

Vrijdag 15 apr t/m ma 18 april: Paasweekend

Zaterdag 23 apr t/m zo 8 mei: Meivakantie

Praktische zaken

Absenties: stuur iedere dag van afwezigheid 's ochtends voor 8.30 uur een bericht naar absenties@vrijeschoolamsterdamwest.nl vermeld de naam van uw kind, de klas en de reden van afmelding.

Contact:

Directie: directie@vsaw.nl

Conciërge: conciërge@vsaw.nl

Medewerker: voorletter.achternaam@vsaw.nl

Administratie: administratie@ggsroeske.nl

VRIJESCHOOL AMSTERDAM WEST



Palmpasen en Pasen

Ieder jaarfeest dat we vieren verbindt zich met een bepaalde stemming, die sterk beïnvloed is door het jaargetijde waarin het feest gevierd wordt. Nu het weer lente is ervaart iedereen hoe de natuur weer begint te ontwaken. Vanaf Maria Lichtmis keren de sapstromen in de bomen zich om en beginnen weer naar boven te stromen. De knoppen gaan zwellen, de eerste vogels maken hun nesten, de dagen gaan lengen. Moeder Aarde verschijnt op de jaartafel, want zij is de voedende kracht van waaruit al het leven ontspruit. Al in oude verhalen, zoals bij de indianen, verschijnt zij in dit beeld. In hun scheppingsverhaal wordt verteld dat Vader Zon, Moeder Aarde en hun eerste kinderen de bloemenkinderen, oftewel de plantenwereld, samenkwamen. Moeder Aarde heerst over de vier natuurrijken: over het aarde- of mineralenrijk, over het rijk van water, lucht en vuur. Haar 'arbeidertjes' zijn de elementenwezens die helpen met het laten groeien, bloeien en de zaadvorming. De dwergen werken in de aarde. De waterwezens of nimfen, helpen vooral bij het ontspruiten van de kiemen. De elfen en lichtwezens helpen rondom de bloemen en de vuurwezentjes rondom de zaadvorming.

Als de lente steeds uitbundiger wordt, komt de tijd van Pasen.

Met Palmpasen wordt een palmpaasstok gemaakt, waarmee de kinderen in een optocht zingend rondtrekken. De palmpaasstok heeft bij de kleuters een zonnecirkel, deze symboliseert de heelheid en de eeuwige geestelijke zon. De gedroogde vruchtjes aan de stok zijn de drager van de nieuwe levenskracht, de altijd groene blaadjes van de buxus symboliseert het eeuwige leven en het haantje is de aankondiger van de nieuwe dag.



Het plezier in het zoeken en vinden van ontkiemende planten en bloemen in de natuur hoort net zo goed bij het Paas-feest als het zoeken naar paaseieren en de Paashaas. Je ziet de hazen weer verschijnen op het veld en in de paas-maan staan de oren van het haasje nu rechtop.

De eieren en de Paashaas die ze komt brengen, gelden als symbolen voor Pasen. Zij dienen als beelden voor de geestelijke inhoud. Het ei is door de eeuwen heen voor de mensen het symbool voor het ontkiemende leven.

*Pallem, pallem Pasen, Ei koerei!
Over enen zondag krijgen wij een ei
Eén ei is geen ei,
twee ei is een half ei
drie ei is een Paasei!*

VRIJESCHOOL AMSTERDAM WEST



Eén ei, een kiem van het menselijke Ik is niets, want ieder mens heeft een ander mens nodig. *Twee* mensen kunnen zich voortplanten, maar *drie ei* duidt duidelijk op de drie-eenheid van lichaam, ziel geest. Uit het oosten kwam de haas naar ons land gesprongen om hier de Paashaas te worden die ons de eieren brengt. Het is een zachtmoedig dier dat zich snel kan voortplanten. Het heeft geen eigen huis, zijn leger is niet meer dan een klein kuiltje. Hij is altijd op de loop voor vijanden. Het hele land is zijn woning.

De haas beschikt over het vermogen zich op te offeren voor een ander. Dit doet de haas door een achtervolging van een soortgenoot over te nemen.

Als wij met de kinderen paaseieren zoeken, die de Paashaas heeft verstopt, spreken we eigenlijk de wens uit, dat ook wij aansluiting zoeken bij de opstandingskracht – levenskracht – in ons eigen leven. Die Paashaas is zo gek nog niet! Hij brengt de eieren omdat hij weet dat, zoals de gouden dooier in de eieren verstopt zit, het hemelse licht nu in het diepste hart van de aarde gevonden kan worden. En daarom brengt de paashaas ieder jaar weer in de lente deze blijde boodschap met de paaseieren.

Interne Begeleiding (IB) op VSAW

Sinds januari werkt Hetteke Jimenez tijdelijk een extra dag. Zij neemt die dag IB taken op zich.

De andere dagen werkt zij als remedial teacher en begeleider van het LeerWerkPlein.

Hetteke is een ervaren en zeer kundig intern begeleider, toch ligt haar hart bij het directe werk met de kinderen. Ook is één IB dag veel te weinig voor een groeiende school als de onze. Ikzelf help derhalve in de ondersteuning van de kleuterklassen.

Ik merk dat dit, naast de taken als schoolleider en naast een stevige opleiding, niet reëel is.

Wat zou het voor de kwaliteit van ons onderwijs en de draagkracht van ons allen heerlijk zijn wanneer iemand zich volledig kan ontfermen over de IB.

In de aankomende week spreken we met een veelbelovende sollicitant.

Ik ben hoopvol gestemd!

Lentemarkt op GGS2

Een aankondiging voor de lentemarkt georganiseerd door de ouders van GGS2 via de bijlage!

Jullie zijn allen van harte welkom.